

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΙΓΑΛΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κυρίες και Κύριοι,

Διανύοντας τα πρώτα χρόνια του 21^{ου} αιώνα όλοι μας πιά έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο αιώνας αυτός θα είναι η εποχή που θα αλλάξουν άρδην όλα, σχετικά με την ενημέρωση της ανθρώπινης κοινωνίας και της αμφίδρομης πληροφόρησης μεταξύ των λαών.

Οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται κι αυτές που σύντομα θα ακολουθήσουν θα ανατρέψουν σε παγκόσμια κλίμακα τις παραδοσιακές μορφές μεταβίβασης και διοχέτευσης της πληροφόρησης.

Στην εποχή που έρχεται η είδηση θα μπορεί να διοχετεύεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι μεθοδεύεται η όσο το δυνατόν ολιγοπώληση του ελέγχου της διανομής της.

Ο προβληματισμός που υπάρχει στους πνευματικούς ανθρώπους του διεθνούς χώρου είναι, πως οι δυνατότητες και οι δυναμικές που αναπτύσσονται για τον Τύπο και τα ΜΜΕ θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν προς όφελος της παγκόσμιας κοινότητας για μια πραγματική ελεύθερη, άμεση και πλουραλιστική ενημέρωση.

Όπως και το πώς, το αγαθό της πληροφόρησης να το απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα εθνικότητας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης και χώρας που κατοικούν.

Στη νέα μορφή, που αποκτά η διαδικασία ενημέρωσης των λαών, υπάρχει ορατός κίνδυνος της μεθοδευμένης και καθοδηγούμενης επιλογής στην προβολή διαφόρων θεμάτων και κατά συνέπεια και περιοχών, που τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα θα μπορούν να μονοδρομούν και να εστιάζουν έτσι το ενδιαφέρον του κόσμου να στρέφεται εκεί που εκείνοι κρίνουν ότι τους εξυπηρετεί και συμφέρει!

Στη φάση αυτή οι μικρές χώρες και ιδιαίτερα οι περιοχές τους με αδύναμη επικοινωνιακή πλατφόρμα, θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικό πρόβλημα αναγνωρισιμότητας και προβολής των παροχών και δυνατοτήτων που έχουν.

Στην σκληρή και άνιση αυτή μάχη έχουν περιθώρια διάκρισης περιοχές που θα μπορούν να προσφέρουν πολιτισμό και περιβάλλον.

Και επειδή στα επίπεδα αυτά ο συναγωνισμός θα είναι μεγάλος, για να επιτευχθεί η διάκριση αυτή, θα πρέπει τα δύο αυτά πολύτιμα αγαθά να προσφερθούν με μέθοδο, οργάνωση κι αγωνιστική διάθεση!

Γιατί ο ανταγωνισμός έχει ξεκινήσει και είναι αδυσώπητος, έτσι θα σταθούν όρθιοι όσοι διαθέτουν όλα τα παραπάνω.

Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, η πολυνησία των Κυκλάδων και ειδικά η Αμοργός έχει τη θεία εύνοια να διαθέτει ένα ονειρικό περιβάλλον που έλκει, συγκινεί και εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη, με την πολυμορφία των τοπίων της και τις εναλλαγές τους.

Εξάλλου με θεία επιλογή είναι και από τις πρώτες μήτρες που εξέθρεψε πολιτισμό χιλιάδες χρόνια πριν, με εξαιρετικά δείγματα πολιτιστικής δημιουργίας σ' αυτήν.

Αναλυτική παρουσία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αμοργού θα έχετε την ευτυχία να απολαύσετε στη συνέχεια στην ειδική παρουσίαση που θα γίνει από την πλέον ειδήμονος του είδους Καθηγήτρια Αρχαιολογίας κα. Μαραγκού!

Έχοντας λοιπόν στην φαρέτρα μας δύο από τους βασικούς πόλους έλξης για την προβολή του νησιού μας, δηλαδή τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, εναπόκειται στους φορείς και τους αρμοδίους του νησιού να μεθοδεύσουν με αγωνιστική διάθεση και να οργανώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια αυτή.

Ο Τύπος και τα ΜΜΕ στην προσπάθεια αυτή θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, και για τον ελληνικό βέβαια, αλλά προ πάντων και πολυσήμαντα, για τον Διεθνή Χώρο!

Γί' αυτό θεωρώ το Συνέδριο αυτό, σταθμό και φωτεινό μονοπάτι, που θα πρέπει ν' ακολουθήσουν οι φορείς της Αμοργού στα χρόνια που θάρθουν!

Η ανάπτυξη ενός τόπου είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τη διακονία του Πολιτισμού και τη διατήρηση της πολιτισμικής του ανάπτυξη ενός τόπου είναι ταυτότητα.

Το νησί μας έχοντας αυτόν τον πλούτο πολιτιστικής κληρονομιάς, οι κάτοικοι που έχουν ιερά υποχρέωση ταυτόχρονα με την ανάπτυξη και την επακόλουθη οικονομική ευρωστία, να υπηρετήσουν τον Πολιτισμό προστατεύοντας την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το μορφωτικό τους επίπεδο.

Εξάλλου η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να αποδοθεί στις γενιές που έρχονται.

Με τη σημερινή τεχνολογία και την ταχύτητα προβολής θεμάτων και νέων προτάσεων, από τον Τύπο και τα ΜΜΕ, ο ρόλος τους στον πολιτισμό και την ανάπτυξη ενός τόπου έχει καθοριστική σημασία, αφού η μαζικότητα της πληροφόρησης έχει σαρωτική δυνατότητα διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης.

Με τη διαμόρφωση του πεδίου της ενημέρωσης στις μορφές που προαναφέραμε, η γνωριμία του νησιού και η συνεχής επαφή με τους διαμορφωτές της παγκόσμιας κοινής γνώμης, που είναι ο Τύπος και τα ΜΜΕ, όπως και οι άνθρωποι, του χώρου αυτού, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, είναι η μοναδική δυνατότητα που έχει η Αμοργός στην σκληρή και αδυσώπητη μάχη της προβολής.

Εχοντας να αντιπαλέψει περιοχές, που είναι μεγαθήρια από οικονομικές δυνατότητες για μεθοδευμένη και κατευθυνόμενη προβολή, η συναισθηματική και η αντικειμενική αξιοκρατική επιλογή των διαμορφωτών της Διεθνούς Κοινής Γνώμης, των δημοσιογράφων, είναι ο καλύτερος σύμμαχος και ο προστάτης στον αγώνα για την προβολή του νησιού!

Η παρουσία τόσων εκλεκτών συναδέλφων και το ενδιαφέρον πολλών άλλων, που για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσαν να παραστούν, αλλά διεμήνυσαν την ολόψυχη συμπαράταξή τους, για την επιτυχία του 1^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου για τον Πολιτισμό, τον Τύπο και τα ΜΜΕ που πραγματοποιείται εδώ τις ημέρες αυτές, εγγυάται την επιλογή αυτή.

Για όλους αυτούς τους προαναφερόμενους λόγους αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που έχει ο Τύπος και τα ΜΜΕ στον πολιτισμό, την ανάπτυξη και στην προβολή της νησιωτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Αμοργού.

Γι' αυτό θα πρέπει ασφαλώς να συγχαρώ από καρδιάς τους εμπνευστές και οργανωτές αυτής της συνάντησης, που πραγματικά, με πρωτοποριακή και διορατική σκέψη αποφάσισαν αυτήν, δικαιώνοντας για μια ακόμη φορά την άποψη ότι η Αιγιάλη και οι Αιγιαλίτες ήταν, είναι και θα είναι η πρωτοπόρα δύναμη ανάπτυξης της Αμοργού.

Και πάλι, θερμά συγχαρητήρια!

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε!