

ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΛΙΓΝΟΥ

Σεβασμιώτατε, κύριε υπουργέ, κύριε νομαρχιακό σύμβουλε, κύριε αντιδήμαρχε, κυρία καθηγήτρια, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των οργανώσεων του Τύπου και των τοπικών σωματείων των οργανώσεων: Εκ μέρους της ένωσης του Λαϊκού Τύπου, σας ευχαριστώ κι εγώ για την τιμητική σας παρουσία, στην αποψινή πανηγυρική συνεδρία του 1^{ου} Διεθνούς Πολιτιστικού Συνεδρίου Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, εκ μέρους των μελών της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, απευθύνω εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό. Επίσης εκφράζω συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους συντελεστές της επιτυχημένης αυτής συνάντησης μας, που έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούν δημοσιογράφοι του τοπικού Τύπου και των Μ.Μ.Ε. από την Ελλάδα και πολλές χώρες της γης.

Στις Κυκλάδες κυκλοφορούν 60 περίπου έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) μεταξύ των οποίων, η αρχαιότερη εφημερίδα της Ελλάδας, η «Σίφνος», που εκδίδεται 123 χρόνια αδιάκοπα από το 1880. Παλιότερα ο αριθμός των εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών) είχε ξεπεράσει τα 100 και σε πολλά νησιά υπήρχαν τυπογραφεία. Οι εφημερίδες παρουσιάζουν τοπικά προβλήματα, κοινωνικές ειδήσεις, λογοτεχνικές και λαογραφικές συνεργασίες όπως η Πανκυκλαδική Εφημερίδα «Κυκλαδικόν Φως» που συμπλήρωσε 50 χρόνια έκδοσης ενώ τα «Θηραϊκά Νέα» που συνέχισα να εκδίδω μετά τον πατέρα μου, διανύει το 45^ο έτος της έκδοσής της.

Τα περιοδικά ή είναι ιστορικής και λογοτεχνικής ύλης όπως τα «ΙΠαριανά» ή ποικίλης ύλης όπως το περιοδικό «Μικρές Κυκλάδες». Κυκλοφορούν επίσης εφημερίδες και περιοδικά δίγλωσσα, συνήθως ελληνικά και αγγλικά, στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, και σε άλλα τουριστικά νησιά. Τα Κυκλαδικά έντυπα κυκλοφορούν στα 24 νησιά των Κυκλάδων με το σύστημα των συνδρομών και σπάνια με απευθείας στο αναγνωστικό κοινό της πόλης. Τελευταία κυκλοφορούν ημερήσιες εφημερίδες, μία στη Σύρο και μία στη Νάξο που εκδίδονται σε ιδιόκτητα τυπογραφεία, οι οποίες όμως λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, δεν φθάνουν αυθημερόν στα άλλα νησιά και κυκλοφορούν κυρίως στα νησιά που εκδίδονται. Στα περισσότερα νησιά λειτουργούν ραδιοφωνικοί σταθμοί ενώ τηλεοπτικοί λειτουργούν στη Σύρο, τη Νάξο, στη πάρο και στη Θήρα.

Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή τη σύντομη αναδρομή στην Ιστορία του Κυκλαδικού Τύπου και συχαίρω επίσης όλη την οικογένεια Γιαννακοπούλου για την συμβολή τους με διαφορετικούς τρόπους στην άψογη οργάνωση του συνεδρίου αυτού.