

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΝΙΑ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή με την αρχή του 21^{ου} αιώνα. Η Ελλάδα μας σαν ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται μπροστά στις νέες παγκόσμιες ανακατατάξεις, τόσο στον οικονομικό και πολιτικό χώρο, όσο και στον Πολιτισμικό.

Καλούμεθα να εναρμονίσουμε την καθημερινότητά μας πάνω στις νέες επιταγές με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβληματισμοί για το εαν το *Σήμερα* είναι καλύτερο από το *Χθες* και εάν το *Αύριο* θα είναι περισσότερο καλό από το *Σήμερα*.

Ο εξευρωπαϊσμός της χώρας μας και ιδιαίτερα της Ελληνικής επαρχίας προξένησε την σχετική αναστάτωση. Ο σύγχρονος Καποδίστριας δημιούργησε προβληματισμούς άλλωτε θετικούς και άλλωτε αρνητικούς.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει τον σημαντικότερο ρόλο στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται και σήμερα περισσότερο από άλλοτε έχει την άμεση ανάγκη ενός Τύπου και μιας Ηλεκτρονικής ενημέρωσης που να είναι υπεύθυνη και αληθινή.

Είναι γνωστό πως μια κοινωνία χρειάζεται τις πληροφορίες για τον ίδιο λόγο που ένας άνθρωπος χρειάζεται τα μάτια. Πρέπει να βλέπει που πηγαίνει.

Είναι παραδεκτό ότι ο πολιτικός δεν μπορεί να κινείται χωρίς πληροφορίες και οι δημοτικοί Άρχοντες όμοια έχουν την ανάγκη. Όμως η εφημερίδα και ο δημοσιογράφος πρέπει να αισθάνονται για τον αναγνώστη ένα σεβασμό που εκδηλώνεται με το να τον πληροφορεί με τη ν μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και αντικειμενικότητα, χωρίς να προσπαθεί να τον επητεάσει με κρίσεις προσωπικές.

Πρέπει να τονισθεί ότι εάν για τον πολίτη η πληροφορία και το φτάσιμο στις πηγές της είναι ένα δικαίωμα , για τον δημοσιογράφο είναι ένα δικαίωμα- καθήκον.

Τα προνόμια που παραχωρούνται από διάφορες νομοθεσίες στο δημοσιογράφο, δεν έχουν σκοπό να προστατέψουν το πρόσωπο του αλλά το λειτουργήμα που υπηρετεί.

Είναι γεγονός πως η υπεραφθονία των πληροφοριών μπορεί να καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα με την ανεπάρκειά τους. Πολλές φορές που οι ειδήσεις σερβίρονται άφθονες, χωρίς προετοιμασία, καταβροχθίζονται βιαστικά, έτσι ώστε να μην μπορεί ο αναγνώστης να τις αφομοιώσει, να τις χωνέψει.

Εκφράζονται αμφιβολίες αν όλες οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται. Υπάρχει το δικαίωμα του λαού να πληροφορείται, υπάρχει όμως και το δικαίωμα της Κυβερνητικής υποχρέωσης να κυβερνάει αποτελεσματικά, που κάποτε σημαίνει να κυβερνάει μυστικά. Τούτο συμβαίνει συνηθέστερα στην εξωτερική πολιτική.

Η τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καθήκον να ενημερώνει τους πολίτες μέσω των τοπικών Μ.Μ.Ε. τόσο για τις ενέργειες και τα μέσα που χρησιμοποιεί και που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τόπου, όσο και στις δυσκολίες που συναντά στο δρόμο της για την Ανάπτυξη, που μπορεί να οφείλονται κατα μέγιστο και αποκλειστικό λόγο στο Αθηνοκεντρικό Κράτος. Η αλήθεια της ενημέρωσης πρέπει να είναι αποκλειστικά για το καλό του τόπου και όχι κομματικών συμφερόντων.

Δεν είναι επιτρεπτό να φιμωθεί ο Τύπος, να χρησιμοποιηθεί η διαφθορά με επιδόματα και δωροδοκίες, που μπορεί να γίνονται εύκολα, λόγω της χαμηλής οικονομικής κατάστασης των περισσότερων εφημερίδων, για την οποία πιθανή διαφθορά δεν είναι ανεύθυνες οι κυβερνήσεις με την πολιτική που εφαρμόζεται στον Επαρχιακό Τύπο. Μια εφημερίδα ή άλλο μέσο επικοινωνίας που πουλιέται σε μια κυβέρνηση ή κάπου αλλού, μπορεί κατόπιν άνετα να εκβιάζεται.

Όμως τούτο το φαινόμενο σπανίζει στον Επαρχιακό Τύπο, που αγωνίζεται έντιμα και στέκεται στο ύψος και το ήθος της Επαρχιακής δημοσιογραφίας, που υπηρετεί τον πολίτη και την τοπική Αυτοδιοίκηση με δημοσιογραφική ευθύνη.

Σήμερα στην Επαρχία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Τοπικά Μ.Μ.Ε. αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη του τόπου τους με συνεργασία και σεβασμό στους θεσμούς. Τρανό παράδειγμα, η σημερινή παρουσία στην Αμοργό, τόσων δημοσιογράφων Έλλήνων και Ξένων, που φιλοξενούνται και από την τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι προσπάθειες που γίνονται από τους τοπικούς άρχοντες για την ανάπτυξη του νησιού, που είναι και οι πλέον αρμόδιοι, για να τρέξουν αυτά τα προγράμματα της ανάπτυξης πρέπει να προβάλλονται ξανά και ξανά από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνήθως ότι καλά συμβαίνουν περνάνε στα ψιλά των εφημερίδων του κέντρου.

Η Ιστορία, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, ο Αθλητισμός, το σημαντικό έργο που επιτελείται από τους Πολιτιστικούς φορείς της κάθε επαρχίας της Ελλάδας, μπορεί και φθάνει σήμερα στις πέντε ηπείρους, δεδομένου ότι ο επαρχιακός Τύπος φθάνει στους ομογενείς μας, με τις τοπικές εφημερίδες που οι περισσότερες βγαίνουν με πολύ μόχθο και ιδρώτα, μα πάντα με πολλή αγάπη για τον τόπο τους.

Οι νέες τεχνολογίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που πλέον μπορούν να γίνουν κτήμα του κάθε δημοσιογράφου της Επαρχίας, είναι το εφόδιο που του βπαρέχεται σήμερα για την προετοιμασία του για το αύριο στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή δημοσιογραφία και η Ε.Σ.Ε.Τ. προετοιμάζοντας τα μέλη της, υλοποιεί το πρόγραμμα "LEONARDO DA VINCI", συνεργαζόμενη με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Βέλγιο), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (Βέλγιο), την ΕΡΤ (

Ελλάδα), ΡΙΚ (Κύπρος) και την Ομοσπονδία Δημοσιογράφων της Γρανάδα (Ισπανία), μπορεί και τους παρέχει αυτή τη γνώση.

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Ανάπτυξης για το νησί σας, κύριοι συνάδελφοι, που υπάρχουν για την Γεωργία, την Αλιεία, την Κτηνοτροφία, τον Αγροτικό Τουρισμό, τις πιθανές επενδύσεις, πρέπει να τα δημοσιεύεται ξανά και ξανά, χωρίς να περιμένετε αμοιβή από το Κράτος. Είναι καθήκον σας να αγαπάτε τον τόπο σας, να του προσφέρετε την ευκαιρία της γνώσης για την Ανάπτυξη του. Μην περιμένετε ανταλλάγματα. Γράφετε για την ιστορία του νησιού σας, για τις ομορφιές του, για τις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού του για το ανθρώπινο δυναμικό του. Οι τοπικοί σας Άρχοντες πιστεύω ότι θα κάνουν αυτό που μπορούν για να στηρίξουν τα Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Εσείς κάντε το καθήκον σας. Δεν είναι μακριά ο καιρός που οι κυβερνήσεις θα κατανοήσουν ότι η η Ελληνική επαρχία είναι ο μοχλός της ανάπτυξης, μιας Ανάπτυξης που στηρίζεται στην Ιστορία της χώρας μας, στον πολιτισμό της, στις ομορφιές της, στη γαλάζια θάλασσά της, στο πράσινο των βουνών της, στα αγνά προϊόντα της μάνας φύσης, στον αδιάφθορο κόσμο της υπαίθρου και της Ακριτικής Ελλάδας, τα πανέμορφα νησιά της, που ο θεός απλόχερα χάρισε στην όμορφη Ελλάδα.

Συντρέξτε στο έργο της Τ.Α. που συντελείται στο νησί σας και να είστε βέβαιοι ότι ο τόπος τον οποίο σέβεστε, αγαπάτε και προβάλλετε, θα είναι ο κερδισμένος μαζί με εσάς.

Σας ευχαριστώ.